

ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ

Δημήτριος Κακαλίδης, Πουητής, λογοτέχνης, φιλόσοφος. Γεννιέται στην Αθήνα, το 1943. Διαβάζει από μικρό παιδί ξένη και ελληνική λογοτεχνία. Θαυμάζει τους λόγιους, τους ανθρώπους που καταγίνονται με το γραπτό λόγο. Θαυμάζει τη Δημιουργία, τη ζωή, τον άνθρωπο. Την ένθετη οντότητα του ανθρώπου. Και τη μελετάει. Σκύβει ειδα-βεκά πάνω της και εμπνέεται.

Λέει, στο πουητικό του έργο «Ο Κεκρομμένος Λατός της Φανέρωσης», το 1990:

Ακούσε Φωνή, ακούσε ζωή, θαυμάζω τον θεάματος θαύμα. / Βλέπω, το μάτι των ματιών, θείαμε, οράματα ζω. / Και η θέρμηση, η ανίριψηση από καταβόληση - / είμαι δι, τι ήμουν, έγινα δι, τι είχα υπέβησε.

Ο Τάσος Αναγνώστος, ο μεγάλος πουητής μας, βραβεύομένος από Διεθνείς Ακαδημίες της Ρώμης και της Φλωρεντίας, και από την Παρισινή Διεθνή Ακαδημία, ο Έλληνας συγγραφέας με τον τίτλο του Comprendatore και του Γερουσιαστή της Ακαδημίας της Ρώμης και του Δόκτορα της Παρτογαλικής Ακαδημίας, θα μελετήσει το πουητικό έργο του Δημήτρη Κακαλίδη, θα τον αναγνωρίσει ως πουητή μέγιστο, θα αναλάβει ο ίδιος να τον παρουσιάσει το 1993 στον Φιλολογικό Σύλλογο "Πάρνασσός" και για το συγκεκριμένο ποίημα θα γράψει:

"Ο Κεκρομμένος Λατός της Φανέρωσης αποτελεί μόριο ευφροσύνης και αγνότητας, σε στίγμας αβρόδι κι εκλεπτούμενους, όπου το αισθήμα αγνό και η σκέψη αιθέρια, στοιχειωθετούν Λόγον Δοξαστικόν, εμπνευσμένον βαθύτατα, από πηγές καθάρεις. Ποίηση, που εμπεριέχει αλήθεια και σπόχαιση, εναρμονισμένες ευλαβικά σε μια θεία, κατανυκτική μυσταγωγία..."

Η λογοτέχνης Εσφενία Παλαιαλόγου-Πετρώνδα για το ίδιο έργο θα πει:

"Η ένθετη Μαύρα σου πλούτιζε τη Νεοελληνική Ποίηση με μια καινούργια πολυφωνική συμφωνία, με μιαν έκσταση άφατης αγάπης μπροστά στη σομπαντική δημιουργία..."

Ο Δημήτρης Κακαλίδης, στοχαστής της ιδιαίς του της ύπαρξης, εμβαθύνει στο νοο, ακολούθει τα μονοπάτια της συνείδησης και κάνει έργο τις προσταγές της ψυχής, της δικής του και της οικουμενικής, της παγκόσμιας ψυχής, η οποία έχει έργο της την ίδια της την έκφραση. Και όταν η ψυχή του πουητή εκφράζεται, συναντά τον Θεό και τον εξομολογείται:

Ήμουν περπλανώμενος, (γράφει στο ίδιο ποιητικό του έργο) / θίνατος και σκορπούσα - τη λιόστηρη τη κρίνω μου, / χύμαψα τα γεννεόντα. Ήμουν ο ήχος μυστική, / η σύρκα και οι αισθήσεις, ήμουν η πλάση η μορφεκή / που 'φτιαγχε λαμπισθήσεις, / Ήμουν αυτός που Σου 'κλεψε - τη φλόγη, ο Προμηθέας, / που έφρετ και Σου 'λεψε - κι έγινε ο Οδυσσέας, / Κ' ήμουν ο παγκόσμιος - παιθελτής, ο λάτρης / κι η άλλη μον άψη ελαστής, απειστής, αυτάρτης.

Αρχές της δεκαετίας του '90 και ο Δημήτρης Κακαλίδης σε λογοτεχνικές βραδίες με πουητές και συγγραφείς, πρωτοαναφέρει την ιδέα ενός συγγραφικού έργου το οποίο θα μελετά, θα αναδύει και θα αναδύει όλη την κρυμμένη σοφία που εμπεριέχεται στο γραπτό ενός συγγραφέα, είτε αυτό είναι ποίηση είτε δεήγμα. Η σκέψη ξεκινά από το γεγονός ότι, όλοι οι συγγραφείς, ασυνείδητα, τα προβλήματα της ανθρωπότητας επωμίζονται ψυχικά, από αυτά εμπνέονται και με αυτά καταγίνονται στο γραπτό τους λόγο. Επίσης, είναι αυτά που ζητούν, και πάλι ασυνείδητα, τη λότρεωση από τον συγγραφέα, η οποία λότρωση και μόνο με το γραπτό λόγο, τη μεταφορά δηλαδή της ενέργειας ενός πεδίου από τη σφαίρα της ιδέας σε αυτή της γειώσης, κατά ένα μεγάλο βαθμό, επιτυγχάνεται.

Έτοι, το 1992 και το 1994, γράφει αντίστοιχα δύο βιβλία με τίτλους "Η Σοφία του

Διηγήματος" και "Η Σοφία του Ποιήματος". Ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας υποκλίνεται στα έργα αυτά και η Ελληνική Γραμματεία κληρονομεί για το μέλλον της δύο πρωτοποριακές φιλοσοφικές μελέτες. Στους δύο αυτούς τόμοις τοιο συγγραφέα συγκαταλέγονται μερικοί από τους σπουδαιότερους νεοελλήνες πεζογράφους και ποιητές, των χρονικών περιόδων 1930 - 1990 για τη Σοφία του Διηγήματος και 1885 - 1993 για τη Σοφία του Ποιήματος: Μανόλης Αναγνωστάκης, Τάσος Αναγνώστου, Ελένη Βακαλό, Μιχάλης Σταφολάς, Κώστας Βάρναλης, Τάκης Σινόπουλος, Νίκος Γαλάζης, Γιώργος Σαραντάρης, Κώστας Βαλέτας, Νικηφόρος Βρεττάκος, Μπιάνκα Ρεμαίου, Ναπολέων Παπαγεωργίου, Νίκος Εγγονόπουλος, Σοφία Κλήμη Παναγιωτοπούλου, Ανδρέας Εμπειρίκος, Λευτέρης Παπάζογλου, Οδοσούες Ελένης, Νότης Ρουσιάνος, Λάμπρος Πορφόρας, Έλλη Νερέρη, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Γαλάτεια Μπαλτά, Κωνσταντίνος Καβάφης, Νίκος Καρούζος, Μιχάλης Κατοαρός, Στέλλα Καρυτινού, Γιάννης Κοστοχώρας, Τάσος Λευβαδίτης, Μελιοσάνθη, Ρίτα Μπούμη-Παπά, Κωστής Παλαμάς, Έκταρ Κακαβιάτος, Γιάννης Ρίτσος, Γιώργος Σεφέρης, Αγγελος Σικελιανός.

Θα δούμε εδώ την ζωντανή κριτική σκέψη του Κακαλίδη:

Τάσος Λευβαδίτη, «Αιώνας Πολλαπλότητας»:

Συλλογήματι καμία φορά τους αιθρώπους που γνάρισα, / τους συντρόφους στα παιδικά χρόνια, τις πέτρες που μαζεύαμε όπων έβρεχε / και πις ακούμπαλμε κάτω απ' τα απόστεγα, μην κρυώσουν, / άλλα πέθιναν, άλλοι βούλιαζαν μες στη ζωή, άλλοι πατήσαν πάνω μου τι περάσουν, / τους συντρόφους στη μάχη, πάνω στο χρόνο ή σ' ένα πρόχειρο / απριφι, εκείνος που δε γύρωσε, αυτούς που λεπτήζησαν, / τους άλλους που συιδηκολόγησαν. / Κ' επό, αγαπημένη, δται με διώχνεις, κλείνεις έξο απ' την / Πίστη σου έναν αλλιώτο πικράρειν κόσμο.

Απόσπασμα από την ανάλυση του Δημήτρη Κακαλίδη:

«Τους αιθρώπους που γνώρισε συλλογίστε από την ποιητή. Τα παιδικά συντροφικά χρόνια που μάζευαν «τις πέτρες όπων έβρεχε», για να τις ακούμπαλμον στα υπόστεγα της δοστυχίας, «να μην κρυώσουν». Μαγική, παιδική, τελετοοργυκή πράξη, για να προστατευτούν από τη φογή αιτών που πέθαναν, εγκαταλείποντας τη ζωή, βιωλιάζοντας ή πατώντας πάνω στο σώμα της αλήθειας, για να περάσουν στην αντίπειρα κόλαση του αινεξόδου τους.

Συλλογίσματοι οι αιθρώποι, ιδέες, εικόνες, μέρη του παγκόσμιου νοού, της οντότητας, που η πνευματική της φύση, διάχυτη στο χώρο, αναζητά τα μέλη της, τα μέρη του εαυτού της, να συνειδητοποιήσουν την υπόδεισή της, να επιστρέψουν, να εναθούν με την ουσία της.

Αυτή είναι η αγαπημένη, η οντότητα. Δεν πρέπει να τους διώξει, λέει ο ποιητής, και να κλείσει έξω από την πόλη της - τη μήτρα, την καρδιά της - «έναν ολάκαυρο πικραμένο κόσμο». Γιατί το κάνει συχνά, με τη μορφή της αιώνιας γυναικάς στις ανώριμες όψεις της. Κι αυτή είναι η μεγαλειώδης σύλληψη του ποιητή, ότι συλλογίζεται αυτήν την αλήθεια...»

Κώστας Βάρναλη, «Από το «Φως που Καίει». Απόσπασμα:

«Να σ' αγαπητέβη, θέλουσα, ω μη χορταίνα, - απ' το βιουν φυλά / στρωτήν και κατεγγίλλων και μένω να πλουσαίνω - απ' τα μαλάματα σου τα παλλά. / Να τηξέλεσον στον αγέρα τα υηκιάσια, σι κάβοι, - τ' ακρόησατι σε μεταξύνοι αγνοει / και με τους γλάρους συνοδοι κάτωτ' ένα καράβι - ν' αινίγουν νι το πάρμενον οι συρινοί. / Ως νι με πάρεις κάποτε, μαργαρίτα σου, - στους κάρφους σου αυγήλι πους αιθούμενος / και νι με πας πολό μικρά απ' τη μίβρη τούτη Κόλαση, / μικρά πολό κι από τους μάρβρους καλαμημένους...»

Απόσπασμα από την ανάλυση του Δημήτρη Κακαλίδη:

«Πίστην θίλασσα ο Λόγος κι από το λείο που πιεύματός που ί' αρμιτεύει δε χορταίνει ο ποιητής την αιεζέντληγη «στρωτήν και καταγίλλων» σοφία που πλαιντακό Λόγου, που εμπλουτίζεται «από τα μαλάματα» του άπειρου ακεπνού των μεστήρων πους κινοφερεί, κόδημων αιείδωτων που γεννά στης γης το μεγαλείο.

Στην καθημερινή γήινη ζωή αιτιφέρεται ο Λόγος, στη θίλλωσα, που συγχθολίζει τα πάθη αλλά και τη σοφία, αφού μένο της καθερερίζονται οι ουρανοί. Στον άνθρωπο με τη θρησκιακή έσταση πατα το όνομά αλλά και τη γαλήνια κατάσταση του νου, ο αποίος δεν κρίθεται από τα πέτλα που σκεπαζούν την φυσική, καθώς αυτή από τις εναλλαγές της φύσης που μαγεύεται και του ακαλούθει, παρασυρμένη από τα δινερά του, προσημένωντας δώρας πάντα να ειδώσει. Για ν' αινιχθούν οι ουρανοί, για τον αποδιγγούν, ιι μετέξει, ιι λυτρωθεί από τις επιθυμητικούς πλαγιές την κάκιανη φυσική.

Για τη Σοφία του Ποιήματος, πουητές, πεζογράφοι και ακαδημαϊκοί θα πουν:

Μήτους Κατοινές, «Έλειθερος Διάλογος»: «Είναι ένα ξεχωριστό, οπημαντικό έργο στα ελληνικά μας γράμματα, είναι η φυσική και το πνεύμα της ζωής, είναι η Σοφία του αληθινού στίχου, είναι και ο σοφός Λόγος του Δημήτρη Κακαλίδην».

Τάκης Νατσούσαλης, «Έλειθερος»: «Είναι αλήθεια πως η μέχρι τώρα συγγραφική εργασία του Δημήτρη Κακαλίδη, έχει θωρηθεί σαν το ξεκίνημα μιας νέας φιλολογικής σχολής».

Μενέλαιος Παλλάντιος, Ακαδημαϊκός: «Η Σοφία του Ποιήματος» οας δείχνει να είναι, για μια ακόμα φορά, σαν ένα «Ποίημα της Σοφίας» οας».

Ανθης Βέργης, «Ένα πρωτότυπο, πολιορκάστατο έργο μεγάλης πνευματικής ακτινοβολίας, σε μορφή και σε σύσταση Λόγου».

Αντώνης Βεζιντάρης, Τορόντο: «Μόστης της σοφίας του λόγου, ανοίγετε καινούργιους πρωτόγονωρους δρόμους στην ανάλυση του ποιήματος, και πρωτοπόρος οδεύετε στις υψηλές κορφές τις απόλετες, όπου κανείς άλλος πριν από σας δεν είχε αγγίξει...»

Κώστα Παπαπάνοιος, «Καθώς Έπεφτε το Χιόνι» - Διήγημα. Απόσπασμα:

«Νημένες έιναι μακρό αδιάβροχο, περη η κίτιο άκρη του φτίνει εις τους αστραγάλους και η κουκούλα του μάλα πι πάνε από τα φρύδια του, αινιβαίνει αλογόδωνγος το αυηφροφικό μουεπάτι. Αργά, πολύ αργά, σπι καφαρισμένος.

Κάποιο στήγμη ιωάθει, στη τριβέσθινη της καρδιάς και της φυχής του, εκείνη την αγνίτερυτη πληγή που οι του διαγκώνει πιο δυνατά. Πέλαρμο βρέχει πίκρας και οδύνης ορθούντωνται σύγκαμα ωλόγηρα που και τον πλακώνουν.

Πολλές φορές, ει δυο τος, είχαν ανεβεί τούτο το αυηφρό, που σκαρφαλώνει φιδωτά ως την κορφή με την υπαράκτια. Πέσσο το χωρίτσια κάθε φορά! Δεν έπασε να ξεφωνίζει ευχαριστημένη τα κινδύνους τα πόδια της χώνυντων ως και τη γάμπι της.

Πάντα το τραγούται πού και πώς θα πέθαινε. Αρρωστος, στο κρεβάτι κάπιονον ιοσοκομείον, στο σπίτι του ή κατηρευτής στο δρόμο; Μόνος του, κατίμιονος, ή με κάπιον ή κάπιον δύτια; Πονος βία τον 'κλείνε τα μάτια;

Απόκοντα μιαν πιναγκάλια λίγο-λίγο απλοχαΐδεντ την φυχή του. Ο θάνατος δεν θα του συνιτήσει. Ούτε στους δρόμους της βρύσης πολιτείας, ανέμεια στους σκληρούς και κακούς αυθράπτους. Κι' ούτε μοναχογένειο του. Είναι σημάρι άγγελοι των παραπέτεκουν. Ας είναι δοξασμένο τα' ώμυτα στο Κέρτε».

Απόσπασμα από την ανάλυση του Δημήτρη Κακαλίδη:

«Ολορύθινος πιεζόβιανε» ο άνθρωπος «το μονοπάτι» της απόδυνησης από τι μαγευτικά περάσματα της ζωής, καθώς πιεζοκλωνώντας τις ομορφιές της πλάνης του στου νου του το παγκύνιδι, ταυτίζεται με τον πόνο που το γεννινόει η καρδιά στις περιττελήσεις του άδολου ερωτικού, ξενιγώντας τον στα ζέφατα των ερών λιθανδρών και στα σκηνέρια απόκριψης στηλιά των πόθων της αγάπης. Αινιανάκουοι μαθητείς τα δύο φύλα, πιημετάντως τα δινερά της, απέξινουντα στο μεγαλείο, για νι αποταυτιστούν από τον πόνο, προκεμένου να εκπληρώσουν τους προσφιλούς τους δεικού τους κορμού, σώματα μέσα στο σώμα του Θεού, πήραν πινεύματα στο άτερο Του πιεύμα.

Στην άμβλωση της βίας για την ιπποποιηση, η αγιάστη έχει απέραντο τον άδαλο ρυθμό. Εγκλωβίζεται η φυχή στη βλίηνη της μορφής με τον αυθρώτινο διχογομό για τη ζωή ή το θάνατο και μένει ο δινέρωτος νι κλινεί το χαρό. Υπατη μέριμνα και η σειρά η δική του για το μεγάλο πέρασμα στην αινιχήτηρη του άλλον του μυσθ. Ερμαρρόδιτη η φύση για την πιερροπτή των

πάλαι μερμυνά, καθώς αλληλομαγνητίζονται πακατάπαικτα στην θέση και την άφιξη που έχουν και εδραιούν για το σκαπά της τέλειας ίκανοτής τους.

«Πάντα του τρωγόπιν πού και πώς θα πέθηνε». Όμως ο δίνατος φέτε μονήχο αύτε στους δρόμους της βράδυπος πολιτείας των συνάντησης. Βρέθηκε στους κόρφους του βουνού ως αριγνέτη την τελευταία την πνοή, «καθώς» λέει αδύνατό «έπεφτε» στο γερασμένο του κορμί καπιλέυκο «το χρύσιν».

Για τη Σοφία του Διηγήματος, λογοτέχνες από όλες τις λογοτεχνίες εταιρείες της Ελλάδας, αλλά και πνευματικοί άνθρωποι από την πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας και της αλλοδαπής, θα πουν:

Ελένη Αργέστη: «Η Σοφία του Διηγήματος είναι ανάπτιξη του νεοελληνικού σποχαίου, που τιμάται το σύγχρονο πνεύμα της πατρίδας μας. Σας ευγνωμονώ για την ευδαιμονή ώρα, που με χειραγωγήσατε, διαπερνώντας με στην οιοία του λόγου σας, στης αρμονίας την αισθηση. Θεμελιώσατε την κριτική πολυπροσωπικότητα των βαθυστόχαστων ερμηνειών. Πνευματικό κατόρθωμα θα το αποκαλέσω το βιβλίο σας. Ανοίγει διάπλατα πόρτες. Οι δυνατοί αις περάσοον».

Δημήτρης Ιατρόποντος: «Ο συγγραφέας δεν αντιμετωπίζει από την άποψη της φιλολογικής κριτικής τα ανθολογιόδεμενα εδώ διηγήματα, αλλά απ' την περιεκτικότητά τους σε βαθμό αναζήτησης της γνώσης, είτε αυτή εμπεδώνται συνειδητά, είτε ενυπάρχει αυστενείδητα στα κείμενα. Φουσά, η «γνώση» που εννοείται εδώ, δε σχετίζεται τόσο με την πληροφορία, δού με το πνευματικό «φως...»

Maratou - Argyrakis Isabelle, Professeur de l' université de Mons: "Πιστεύουμε πως το έργο αυτό με την αιδημένη συνείδηση ευθύνης και τη μεθοδικότητά του γρήγορα θα επιβληθεί στο παγκόσμιο στερέωμα".

Ο Δημήτρης Κακαλίδης, ήδη από τα νεανικά του χρόνια, έχει αισθητή τη φλόγα στο βλέμμα και στη ψυχή από τη βασιά επωτερική έφεση του απόμου εκείνου που αναζητάει να εκφράσει και να ενωθεί με την πνευματική του φύση. Διεισδύει στα κοινωνικά προβλήματα του τόπου του αλλά και όλης της ανθρωπότητας, και τα αναλύει από τη θέση του φιλόσοφου. "Δεν εκφράζεται η πνευματικότητα", θα αποφανθεί, "υπάρχει πολλή μεγάλη ανάγκη να στραφεί ο κόδορος προς την οντότητα μέσα του η οποία και είναι η ύψιστη πνευματική του φύση, και η οποία πνευματική αυτή φύση λυτρώνει τον άνθρωπο από τα δεινά της άγνοιάς του. Η ανθρωπότητα έχει στραφεί στα επίπλαστα αγαθά του υλιαρού", θα συνεχίσει να λέει, "παραβλέποντας ή αγνοώντας τα μόνα αγαθά που παραμένουν αναλλοίωτα ανά τους αώνες· εκείνα της πνευματικότητας". Θεωρεί επιτακτική την ανάγκη της δημιουργίας ενός Πνευματικού Κέντρου, το οποίο θα διδάσκει ένα και μόνο πρόβλημα: το πώς ο άνθρωπος, εργάζομενος σε επαφή με την πνευματική του φύση, γίνεται ειδούσιμων, ακόμα και μέσα στην αρχανή κόλαση της αναρρήξ κοινωνίας που ο ίδιος από παραδρομή ή αμέλεια ή λάθος ή βλακεία του, δεμμούργησε.

1980. Ιδρύει στα Πλατήσια το Πνευματικό Κέντρο Όμυλος Εξυπηρετητών και στις συνειδήσεις των απόμουν τα οποία στηρίζουν το έργο της ανάδυσης και διάδοσης της πνευματικότητας, τγκαβίστεται ας Δάσκαλος Μοναδικό έργο του κέντρου αυτού η γνώση του τι είναι πνευματικότητα και πώς αυτή θα βοηθήσει τον άνθρωπο, καθώς αυτός θα ακολουθεί το δρόμο της, να βγει από τον αδιέξοδο δρόμο της άγνοιας, η οποία και ήταν - και θα είναι πάντα - η βασική αιτία της βαθιάς δυστυχίας του.

Πρωταρχικό μέλημα του Δημήτρη Κακαλίδη, λίγα χρόνια μετά την ίδρυση του Πνευματικού Κέντρου η δημιουργία ενός εκδοτικού οίκου, επειδή ο γραπτός λόγος είναι λόγος που αντέχει στο χρόνο, μάλιστα σαν το καλό κρασί με το χρόνο τα καλά γραπτά γίνονται πολυτιμότερα, και επειδή η σκέψη, όταν καταγράφεται, κατά τη διαδικασία της γέιωσης, γίνεται έργο στιβαρό, που δεν ζεχνύεται, που δεν παραβλέπεται, που εξαπλώνεται από χέρι σε χέρι και από στόμα σε στόμα.

1991. Δημήτρη Κακαλίδη "Έκπεισσος Παράδεισος - Ύλη Α·ία". Βιβλίο αφερεωμένο

“ολοκληρωτικά στη γυναικά” του, την Ιωάννα. Απόσπασμα:

Μουσική! Η ζωή της αυγής - των εσχάτων αρών, υποψηφία του θεώρατος χρόνος, / Οι εντολές των ρουσικών γρηγορείτε... Η ανάγουσσα θύμηση - στο αέναο πεύμα της καθόδου, ανόδου αχός, / Είμαι η Ρέν, βασιλίσσα του σκοταδιού, η σκιά των σκιών, η ανάγκη, / Μέσα στην κτιστή του παντός - άκτιστη φύση έχω. / Το φως μου αίνος, χάρισμα, ρήγμασα της ζωής.

Ελεγεια! Η ελεγεία μου γνώση, η ελεγεία μου φύση, ελεγεία ζωή. / Ελεγεία μου γλώσσα, ελεγεία μου ο χρητευόμενός.

Χαίρε, η εκδηλοτέρα των πειραιωμάν. Χαίρε, μεγαλότερα των διχασμάν./ Χαίρε, η αγαπημένη των εραστών. Χαίρε, η εραμένη των ολιστών. / Χαίρε, η το νομφάνος θήλεα γη. Χαίρε, η γαλούχητρα των ουρανών. / Χαίρε, ώλη αεικρουνος,

Το 1995, χρονιά του θανάτου του ποιητή, κυκλοφορούν οι ποιητικές του σαλλογές “Εναδόματα I”, τα οποία και προλαβαίνει να το δει τυπωμένο, και “Εναδόματα II”, τα οποίο θα κυκλοφορήσει μετά το θάνατό του.

Πρόλαβε και ολοκλήρωσε την ποιητική του τριλογία, προσθέτοντας στα βιβλία του “Ο Κεκρυμένος Λαπός της Φανέρωσης” και “Έκπεισσός Παράδειος - Υλή Αγία”, το “Άλγος ο Τρίτος”. Δεν πρόλαβε, όμως, να δει το τελευταίο αυτό βιβλίο τυπωμένο, (όπως και τα Εναδόματα ΙΙ), την έκδοση του οποίου ανέλαβαν οι μαθητές του Πνευματικού Κέντρου, ακαδομιώντας πιστά τις οδηγίες του ποιητή και διασκάλου τους. Βέβλιο αφέραμένο από τους ίδιους τους μαθητές σε όλο τον πνευματικό κόσμο, που αγκάλιασε με ενδιαφέρον και αγάπη το έργο του αειμνηστού ποιητή, φιλόσοφο και αναλυτή Δημήτρη Κακαλίδη.

Αποσπάσματα από τον Λόγο τον Τρίτο:

Κιπακερίου τα δενιέ μαο - και εξήλθον των χρόνων μοο / Φεϊβρός ο βρήμιος, ηλίων ρυθμός για ιη υπάρχω - εξ απέριου γενήνεος / της εσφίας μου θρόλος, ο έχων την κτηναρχία των χίος / διάδερος των απολέτου φωτός. / Ελέω ερού - απέριους ηλίων το θεύμα, χοίκων μοο σκαμάτων ο αύλος / της εσφίας μου ο πιτικιταττρομός, ήλιος των ήλιων, ήλινων του φάσματος / τον νεός ο διηγηποργός. / Επάριψμι για τη δημιουργία μοο, των ηλίων μου σκέπτη εγώ, / σχαλή των σχαλών, εν τω μήνευσθεί μοο, ακμίζουσα η μορφή, / της ψευχής μου του μίο σπουδίζει. / Αγρυπνιά, καπά του άνινου του κιλώμου μοο στρέφομαι / και της αγής μου άλης - την άρια φίνω δημιέζα.

Το φιλοσοφικό, ποιητικό και δοκιμιακό έργο του Δημήτρη Κακαλίδη παρουσιάζεται σε εκδηλώσεις προς τιμήν του ξανά στην αίθουσα “Παρνασσός” το 2009 από τις εκδόσεις Μέγας Σείριος, των Μάρτιου του 2010 από την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών στην αίθουσα εκδηλώσων της εταιρείας και τον Μάιο του 2010 από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, επίσης στο χώρο της.

Λέξι ο Γιάννης Ρίτσος στη «Σύνατο του Σεληνόφωτος»:

Το ζέρω πως καθίνεις μοιχής πορεύεται στον έρωτα, / μοιχής στη δόξα και στο θίνιτο. / Το ζέρω. Το δοκίμαστ. Δεν ωφελεί. / Αφροτε με νι 'ρβο μαζί σου...

«Κάθε ποιητής έχει την αναφορά του στην οντότητα. Προσλαμβάνει τις όψεις της, ενώνεται με την ουσία της. Γίνεται ο αναζητητής της αλιμέναιας της και σ' αυτήν, που είναι ο Θεός, ενυποθέτει τις ελπίδες του για την εισδώση του οράματος της κοινωνίκης ύπαρξης, η οποία επιθυμεί τη θέληση της αυτός, ο ερωμένος της, ν' ακολουθεί. Μόνο ο ποιητής ο εξυφαμένος έχει τη χάρη να ενώνεται μαζί της, γι' αυτό και του είναι οικεία η παρούσια της. Τη μορφοποιεί στο απέραντο, αόρατο είναι της, παιζει μ' αυτό, εκστασιάζεται. Διαύ του πάθος το πάθος της και τη μορφή της τη λέξι μορφή του. Γυναικα και άντρας ο ένας οικοπόδιος, αυτός της ένωσης, της αλιμέναιας, της ερωτικής ζεύξης, που δε φοβάται το θάνατο, καθώς η γνώση του η δόξα της είναι. Γνωρίζει πως δεν ωφελεί να μένει χωρισμένος ο ήλιος από το έρεβος, η ώλη από το πνεύμα και το πνεύμα από την ουσία».

Οι συνεργάτες του «Μέγα Σείριος»